

Honderd jaar gebak smullen in Haarlem

Honderd jaar geleden waren er in Haarlem wel 52 banketbakkers gevestigd. Dat zijn er tegenwoordig een stuk minder. Gelukkig zijn ze niet allemaal verdwenen.

Al ruim honderd jaar worden in de Grote Houtstraat op nummer 173 chocolade, koekjes en taartjes met een verfijnde smaak en van een superieure kwaliteit verkocht. In 1910 verwierf de Haarlemse banketbakker François Hellingman (1867-1918) het bouwterrein aan de Grote Houtstraat 173. Eerder werd daar een klein pand gesloopt waarin de rijtuigsmederij was gehuisvest van A.A. Cortie. Hij was grofsmid, hoefsmid en kachelsmid. In het Noord-Hollands Archief is een foto bewaard uit circa 1870 waarop dit pand nog is te zien. Hellingman kreeg een vergunning om op deze plek een groot pand met een winkel, bakkerij en woonhuis te laten bouwen. Architect J.C. van den Berg uit Haarlem maakte het ontwerp. De bouwtekening van het pand is bewaard gebleven in het Noord-Hollands Archief. De gemeente Haarlem gaf Hellingman een vergunning voor de inrichting van een oven voor de bakkerij. Op 25 oktober 1910 was de inrichting voltooid en in werking gesteld. Dit betekent dat al vanaf eind oktober 1910 de Haarlemmers hier hun taarten en chocolade konden kopen.

François Hellingman kwam zelf niet uit een banketbakkersfamilie: hij werd in de Beemster geboren als zoon van een timmerman. In 1892 was hij in zijn geboorteplaats getrouwd met de Haarlemse Johanna Cornelissen. Zij gingen na hun huwelijk in Haarlem wonen. Ze woonden eerst in de Brouwerstraat 57, waar in 1894 een tweeling, Maarten François en Cornelia Johanna, werd geboren. In 1895 verhuisden zij naar de Grote Houtstraat 29, hoek Anegang. Daar werkte François in de winkel van de firma H.C. Louwerse & zoon. Hendrik Carel Louwerse (1818-1897) was een Haarlemse koekbakker. Rond 1906 was Hellingman een van de eersten in Haarlem die een telefoon nam.



Een deel van de bouwtekening van het pand Grote Houtstraat 173.

Hij had telefoonnummer 63. De banketbakkerswinkel aan de Grote Houtstraat 29 werd na de opening van het nieuwe pand op nummer 173 voortgezet door W.A. Wakker.

Familiebedrijf

Banketbakkerij Hellingman was een familiebedrijf. Zoon Maarten en neef Dirk Hellingman werkten als banketbakker en de nichtjes Neeltje en Maartje Hellingman werkten als verkoopster in de winkel.



Rond 1870 stond er op nummer 173 in de Grote Houtstraat een smederij.

De familie Hellingman woonde boven de zaak. Toen François Hellingman in 1918 overleed, werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon en neef. In 1932 verhuisde zoon Maarten Hellingman naar de Jan van Goyenstraat 22 te Heemstede, waar een filiaal gevestigd was. In 1934 deed hij de banketbakkerij in Haarlem over aan zijn neef, die de naam veranderde in 'Banketbakkerij Glory'. In juli 1938 verkocht Dirk Hellingman de zaak aan de Hagenaar Cornelis Marie Wilhelmus (Kees) Krul. Kees Krul (1887-1951) kwam uit het beroemde banketbakkers- en chocoladefabrikantengeslacht Krul, dat al sinds 1835 aan het Noordeinde te Den Haag een banketbakkerij dreef. Kees Krul kwam uit een gezin van elf kinderen: hij had negen zussen en een oudere broer. Tot 1938 voerde hij samen met zijn broer Anton Krul (1878-1942) de directie over de chocoladefabriek Krul en alle Haagse filialen van Maison Krul. In 1938 verhuisde Kees Krul met zijn vrouw en drie kinderen - Adolf, Treesje en Tiny - naar de Grote Houtstraat te Haarlem en wijzigde de naam van de zaak in 'Confiserie Chocolaterie Krul'.

In april 1950 verkocht Kees Krul zijn zaak aan Odulfus Veldt. Acht jaar later nam Herman Stroet de winkel en bakkerij over. Hij verbouwde de winkel en voegde er samen met zijn vrouw in 1965 een tearoom aan toe. De zaak heette sindsdien 'Tearoom en Banketbakkerij Herman Stroet'. Na het overlijden van Herman Stroet in 1987 zette mevrouw Stroet de zaak nog enkele jaren voort. Stroet stond bekend als een van de



Het pand Grote Houtstraat 173, een eeuw na de oplevering. Foto: Paul Maessen, 2010.

beste banketbakkers van Haarlem. Begin 1990 kocht Hans Frank de winkel. In mei 2003 namen Michel en Ilse Jansen de zaak over en veranderden ze de naam in 'Patisserie Chocolaterie Michel'. Zij voeren een eigen huisstijl met veel roze en rood. In 2005 ontvingen zij de prijs voor de beste winkel in Haarlem. Het prachtige winkelpand, met een ronde etalageruit en een interieur waarin veel hout is verwerkt, is in al die jaren grotendeels ongewijzigd gebleven.



Mv. Stroet in de bakkerij.