

Lezingen

Het aantal deelnemers is beperkt. U dient zich hiervoor op de themadag in te schrijven bij de receptie.

13.00 - 14.00 uur • Jaap Temminck, Het beleg van Haarlem 1572-1573

In het Haarlems stadsarchief zijn stukken aanwezig over het beleg van Haarlem en de bezettingsperiode van de Spanjaarden tot 1577. Wat gebeurde er tijdens deze Spaanse aanval en wat waren de gevolgen voor de Haarlemse inwoners? Jaap Temminck, oud-stadsarchivaris, vertelt over deze belangrijke periode in de Haarlemse geschiedenis.

14.00-15.00 uur • Arne Zuidhoek, Oorlog, handel en roof: piraten en kapers van de 16de en 17de eeuw en nu

Onder het mom van oorlog werd roof op grote en kleine schaal toegestaan. Wie waren die piraten en kapers? Wat is het verschil tussen een piraat en een kaper, toen en nu? Schrijver en kunstenaar Arne Zuidhoek vertelt over de resultaten van veertig jaar onderzoek.

15.00-16.00 uur • Peter Schat, De stelling van Amsterdam 1880-1920

De stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie die rond de stad Amsterdam werd aangelegd. In de stelling zijn maar liefst 42 forten gebouwd. Peter Schat vertelt u over deze stelling die is opgenomen in de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO.

16.00-17.00 uur • Chris van der Heijden, Grijs verleden: Niet goed en niet fout.

Tot nu toe is er over de Tweede Wereldoorlog in termen van 'goed' en 'fout' gedacht. Historicus Chris van der Heijden betoogt dat de situatie destijds heel wat minder duidelijk was. Hij vertelt hoe toeval, omstandigheden en opportunisme het handelen konden bepalen.

Rondleidingen

Wilt u meer weten over het Noord-Hollands archief? Schrijf u dan in voor een rondleiding door het restauratieatelier en het archiefdepot waar bijzondere stukken uit de collectie getoond worden. Om lange wachttijden te voorkomen dient u zich hiervoor op de themadag op te geven bij de receptie

Kleur- en tekenhoekje

In het archiefcafé kunnen kinderen kleurplaten inkleuren of een eigen wapenschild ontwerpen. De makers van de mooiste ontwerpen en kleurplaten kunnen een prijs winnen.

Op de foto met een ridder

Wilt u of wil uw (klein)kind samen met een ridder op de foto? Of voor een Amerikaans voertuig uit WO II? Dat kan van 13.30-14.30 uur (aanmelden via de receptie).

Archiefmateriaal gezocht 1940-1945

Heeft u nog archiefmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog of de bevrijding van 1945? Uit de oorlogsperiode 1940-1945 heeft het archief nog weinig materiaal. Heeft u brieven, foto's, dagboeken, affiches, verzetskranten, davidsterren en films uit die periode? Gooi niets weg en zorg dat dit materiaal voor toekomstige generaties bewaard blijft door het aan het Noord-Hollands Archief te schenken. Van dit materiaal willen wij een tentoonstelling inrichten die op de themadag geopend wordt. Heeft u materiaal dat u wilt schenken? Bel of mail naar Nico Vriend, Robert van Vuuren, Hans van Felius of Annabella Meddens. U kunt het ook per post sturen met uw naam en adres naar Noord-Hollands Archief postbus 3006, 2001 DA Haarlem of u kunt de stukken afgeven bij de receptie op de Jansstraat 40 of de Kleine Houtweg 18 te Haarlem.

Noord-Hollands Archief (Janskerk)

Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem

023-5172700

www.noord-hollandsarchief.nl

contactpersoon Annabella Meddens-van Borselen
e-mail annabella.meddens@noord-hollandsarchief.nl
info@noord-hollandsarchief.nl
openbaar vervoer 5 minuten lopen van NS-station Haarlem
(richting Grote Markt, centrum)
parkeergarages Stationsplein en Damstaat (Appelaar)

Toegang gratis. Kinderen zijn ook van harte welkom!
In het archiefcafé kunt u terecht voor koffie, thee en koeken.

Het Noord-Hollands archief, voor wie wil weten hoe het was.

noord-hollands archief
Janskerk Jansstraat 40 Haarlem



Zondag
18 oktober 2009
12.00 - 17.00 uur

Oorlog en Vrede 1245 - 1945

zwaardvechten met workshop voor kinderen
lezingen - middeleeuwse mode en kookkunst
tentoonstelling WO II - rondleidingen

Oorlog en Vrede 1245-1945

Van de Middeleeuwen tot en met de Tweede Wereldoorlog, een gevarieerd programma voor volwassenen en voor kinderen van 4-12 jaar

Hoe oefenden de mannen het zwaardvechten en het boogschieten in de late Middeleeuwen? Wat droegen zij als gevechtskleding? Wat kookten de vrouwen toen? Hoe gingen de ridders, adellijke dames, boeren en burgers gekleed in de periode 1245-1500?

Hoe is het beleg van Haarlem verlopen toen de stad belegerd werd door de Spanjaarden in 1572? Wie waren de piraten en kapers in de 16de en 17de eeuw, die in oorlogstijd in opdracht van de regering schepen leeg roofden? Waarom en hoe liet men een verdedigingslinie rond Amsterdam bouwen in 1880? Wat bedoelt de schrijver Chris van der Heijden met 'Grijs verleden' wanneer hij het heeft over Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Op de themamiddag 'Oorlog en Vrede 1245-1945' wil het Noord-Hollands Archief op deze vragen een antwoord geven in de vorm van demonstraties, lezingen, rondleidingen en een tentoonstelling. Neem gerust uw kinderen en kleinkinderen mee naar deze themamiddag. Iedereen is van harte welkom.



Programma

Middeleeuws Koken

Op de binnenplaats van de Janskerk wordt gekookt. De kokkin van de Graven van Holland legt uit wat er gekookt wordt en welke ingrediënten de middeleeuwers gebruikten.



Boogschieten

Een middeleeuwse soldaat moest dagelijks het boogschieten oefenen. In verband met de veiligheid kan er geen demonstratie boogschieten worden gegeven, maar leden van de groep van de Graven van Holland geven hierover wel uitleg.

Zwaardvechten

In de Commandeurszaal zijn spectaculaire gevechten met zwaarden te zien, die jong en oud doen dromen over de tijden van ridders, dolende kruisvaarders en meedogenloze huurlingen. Deze bieden een unieke kans om kennis te maken met de krijgskunst en de wapenuitrusting van Europese middeleeuwse ridders en soldaten. Hierbij worden principes, houdingen, aanvalsmogelijkheden, reacties en gevolgen getoond en verklaard.

Lessen zwaardvechten voor kinderen

Voor kinderen van 8-12 jaar is er een workshop waarin zij les krijgen in het zwaardvechten. Is de workshop vol of doe je liever zelf niet mee, dan kun je kijken hoe kinderen leren zwaardvechten. Wil je meedoen? Haal dan bijtijds een kaartje bij de receptie. Het aantal deelnemers is beperkt.

De Orde van de Noorderwind

In de infostand de Orde van de Noorderwind is informatie over middeleeuwse Krijgskunst te vinden. Hier kunnen wapens en uitrustingen worden bewonderd en vastgehouden. In een kleine leerzame demonstratie wordt uitgelegd hoe een 13de-eeuwse ridder, soldaat of burger gekleed ging. Ook is er een kraam waar maliënkolders gemaakt en verkocht worden.

Middeleeuwse kleding

Suzanne Spruijt van *Het atelier van toen* vervaardigt middeleeuwse kleding en accessoires. Er is een kraam met informatie en kleding en een kleine modeshow.

Keep them rolling

Voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden in stand gehouden door leden van *Keep them rolling*. Een weapon-carrier die mee heeft gedaan aan de bevrijding van Limburg, is te bewonderen op deze dag.

Tentoonstelling

In de Commandeurszaal is een expositie ingericht over de Tweede Wereldoorlog.

Foto's van Nederlandse militairen van de 19de eeuw tot 1950 zijn te zien op de tv-schermen in het archief.

